



5 x Favoriet in Zuidwest-Frankrijk

Na een vakantie met vriendinnen in de Dordogne was **Esther Bus** op slag verliefd op deze prachtige streek. Toen zij twee jaar later de mogelijkheid had om te emigreren, greep zij die kans met beide handen aan. Ze werkt er nu inmiddels achttien jaar en is als bouwbegeleidster al jaren hét gezicht van 'Maison en Dordogne' in Meyrals. www.maisonendordogne.com

Sarlat

De smalle straatjes en het prachtige plein in dit middeleeuwse stadje doen mij dromen van ridders en jonkvrouwen. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan. Niet zo raar dat Sarlat regelmatig wordt gebruikt als filmdecor (*D'Artagnan* met Justin Chambers en Catherine Deneuve, *Ever after* met Drew Barrymore, etc.). Een bezoek aan de lokale markt op zaterdag mag zeker niet ontbreken!



1



2

Domme – het terras van restaurant L'Esplanade

Wat een genot om vanaf dit terras de zon te zien ondergaan in de rivier Dordogne, terwijl het landschap langzaam in slaap lijkt te worden gesust door de laatste zonnestrallen op de prachtige rotswanden en gele kalksteen. Na het diner is een avondwandeling naar de *jardin public* een aanrader.



3

BORDEAUX – PLACE DE LA COMÉDIE

Een goed glas wijn op het terras van het Grand Hotel met uitzicht op de Opéra National de Bordeaux doet denken aan een terras op de Champs-Élysée in Parijs: heerlijk mondain en chique zoals alleen de Fransen dat kunnen. Goedgeklede dames en heren betreden de trappen van de Opéra terwijl de toeristen voorbij slenteren. En dan te bedenken dat je je in de stad bevindt waar de beste wijnen ter wereld worden gemaakt!

Marqueyssac in kaarslicht

Elke donderdagavond in juli en augustus worden er duizenden kaarsen aangestoken in de tuinen van Marqueyssac. Een wandeling door de tuin bij het invallen van de duisternis is bijna magisch. Op diverse plekken spelen verschillende kleine bands heerlijke muziek, wat het plaatje compleet maakt. Op het terras van het bijbehorende chateau kun je iets eten en drinken en word je getraakteerd op een werkelijk fenomenaal uitzicht.



4

5



Kasteel Beynac

De geschiedenis van dit kasteel is ronduit indrukwekkend als je weet dat ook Richard Leeuwenhart hier lang geleden heeft overnacht. Het kasteel is in middeleeuwse staat gelaten, waardoor de sfeer je bijna kippenviel bezorgt. Vanaf de kantelen van dit kasteel heeft u een schitterend uitzicht over de vallei van de Dordogne. Een wandeling in het dorpje zelf is op z'n minst bijzonder te noemen.